

## Molen bij Akkrum verhuist een eindje

AKKRUM – De Polslootmolen bij Akkrum wordt verplaatst. Door de oprukkende bebouwing op industrieterrein Spikerboor komt de molen niet meer tot zijn recht. Een eindje verder bij Nieuwe Schouw is de windvang beter en zijn geen plannen voor huizen of industrie.

De Polslootmolen is van de gemeente Boarnsterhim. Zij wil de molen overdragen aan molenstichting De Lege Midden. Die vindt de nieuwe plaats geschikt.



*Uit de Leeuwarder Courant van 28 april 2001*

## Poldermolen mag weer malen

AKKRUM - Er zit maar 2 kilometer tussen de nieuwe plek van de Mellemolen in Akkrum en de oude stek op de Spikerboor. Maar voor de molen is het een wereld van verschil. Hier in de polder de Nieuwe Schouw begint de spinnenkop aan een nieuw leven. Hij is volledig gerestaureerd en staat weer vol in de wind, in plaats van werkloos in de luwte van moderne gebouwen. Molenstichting De Lege Midden nam hem gistermiddag feestelijk in gebruik.

Er is een jaar voorbij gegaan sinds de restauratie en de verplaatsing van de 'Polsleatmûne', zoals de molen toen nog heette, in gang werd gezet. Het is een van de zes molens die nog bij de stichting op het lijstje staan voor een grondige renovatie. De Mellemolen, genoemd naar een van de vroegere molenaars, is de eerste in de rij. Dat kon dankzij subsidies en royale bijdragen van onder andere de Sponsorloterij.

De molen is nu voor €250.000 volledig gerestaureerd en verplaatst naar een plek waar hij weer het werk kan doen waarvoor hij gemaakt is: een polder bemalen. Daarvoor is een stukje grond aangekocht en ingericht in de Nieuwe Schouw. Hier is hij weer „een juweel in het landschap”, vindt voorzitter Louis Lycklema van de molenstichting. Er zijn nog maar vijf achtkantige spinnenkopmolens in Nederland, maar dit exemplaar moet nu wel de mooiste zijn, veronderstelde wethouder Harry Jonkers.



De wind werkte niet mee bij het in gebruik stellen van de Mellemolen. Gastmolenaar Jan Looijenga probeerde de wieken met handkracht op gang te brengen. Foto Noordooost

Jonkers had meer goed nieuws: de Haensmole van Grou, die begin dit jaar door een schip werd geramd, zal worden herbouwd op de Burd, waar hij weer mooi in het zicht komt te staan. De molenstichting neemt de molen van de provincie over, maar onder-

handelt nog over een extra bijdrage om hem ook weer te kunnen laten draaien. Een van de andere molens in Boarnsterhim, de Warniahústermole zal worden overgedaan aan Smallingerland, dat hem een nieuwe plek zal geven op It Eilân bij Goëngahuizen.

*Uit de Leeuwarder Courant van 19 juni 2004*